

de RINOCEROS

Er was eens een rinoceros
die zocht een onderdak in Oss,
wjl men daar, naar hij had vernomen,
zo mooi van Afrika kon dromen.

Het enige bezwaar was, dat
hij een geremde aanleg had,
zodat hij er niet in kon slagen
de mensen de weg te vragen.

Verloren trippelde hij rond
en opende hij eens zijn mond,
dan was er niemand die bleef staan
tot hij zijn woordje had gedaan.

Maar hij begreep te langen leste,
dat men hem geenszins wilde pesten,
doch slechts gekweld door woningnood
voor zijn gebaar de ogen sloot.